

Ode aan Drieke



Op enen schonen lentedag
is aan ons brein ontsproten
Drieke, trotse jongeling,
kloek en fier uit Kempengrond gegoten.

Wij presenteren hier ende nu
aan u allen hier bijeen gekomen
Drieke, symbool van d'Oelegemse jeugd
symbool van al hun toekomstdromen.

Drieke hoort op Den Driehoek thuis
daar waar al sedert 150 jaren
d'Oelegemse jeugd voorwaar
al zijn geleerdheid kon vergaren.

Nog 150 jaar of meer
hoort hij bij 't schooltje met de bomen
de beste school die er bestaat
de school in alle kinderdromen.